

**Van:** [REDACTED] <[REDACTED]>  
**Verzonden:** zaterdag 19 augustus 2023 14:26  
**Aan:** Gemeente Rijssen-Holten  
**Onderwerp:** vakantiepark bestemmingsplan? kan dit allemaal zomaar?

Geachte medewerker,

Naar aanleiding van de uitzending van het NOS journaal van vandaag ontvangt u deze mail.

Met verbazing(die steeds verder omslaat in onbegrip,afgrijzen, boosheid, met steun aan de buurtbewoners) hoor ik van het kopen van een vakantiepark door u gemeente en vestigen van een AZC(permanent voor 10 jaar!).

Hoe ziek is Nederland!!!! Mijn kinderen kunnen vanwege de hoge huizenprijzen op geen enkele wijze een huis kopen.

Vanwege een redelijke baan is het salaris weer net te hoog om normaal sociaal te kunnen huren, privaat huren is aan de galg gaan hangen. Dus betaal je jaren veel belastinggeld en blijf je gedwongen bij pa wonen.

Dan zie je een leuke woning maar lees je verder en blijkt het een recreatie woning te zijn. Dus niet voor permanente bewoning. Krijg je geen hypotheek op en dus niet geschikt om een probleem van een belastingbetaler op te lossen.

Mijn kids willen ook wel zo 'n vrijstaand huisje op u park hoor! En zelf wonen we ook dichterbij de burenrijtshuis waar jaren hard voor gebuffeld is) als op u beoogde park! Tja, als burger zet je een recreatie bestemming natuurlijk nooit om! Tja, als COA en gemeente is dat blijkbaar niet zo heel moeilijk! Niet gek dat mensen racistisch worden, rechtse ideeën krijgen, anti overheid worden en er geen vertrouwen meer in hebben! Ik kan me daar wel wat bij voorstellen.

Nou, met deze beelden(die de hele wereld overgaan) word ik ook wel azielzoeker en ga als een raket naar het Nederlandse vakantieparadijs!

Ik ben echt wel genegen om iemand die echt hulp nodig heeft te helpen! Mijn advies is om zoals de gemeente H.I.Ambacht waar ik zelf woonachtig bent huisvesting te bieden op een rand lokatie op een industrie gebied op weinig vriendelijk ogende boot. Daar ga je wonen omdat je geen keus heeft en je lijf en leven wilt behouden. Dan ga je mogelijk jezelf ook wat meer inspannen om je situatie te verbeteren door aan de slag te gaan.

Wanneer mag ik komen op u park? Heeft u dan ook wat zakgeld voor me? Ik was 6 jaar oud toen ik reeds plantjes pootte op het land, werk vanaf mijn 15<sup>e</sup> fulltime, 5 jaar militair en 6,5 jaar gevangenebewaarder geweest en ben nu 53 en hard aan vakantie toe !!!! tot 69 is nog een lang eind te gaan! En wat een demotiverend idee daarbij is dat hoe meer je goed probeert te doen, hoe meer je ervoor gestraft word door " een rupsje nooit genoeg overheid " die je zuurverdiende geld visie loos in bodumloze putten gooit. Zijn voor dit beleid in de bv Nederland alle veteranen met bloed zweet en tranen of nog erger, met het geven van hun leven bezig geweest ?

Tja, ik heb het nog erg goed en tel mijn zegeningen! Maar hoe lang is dat nog zo? Regeren is vooruitzien!

[REDACTED] altijd genegen tot een vriendelijke oplossing [REDACTED]